

AZIZ op VERREKIJKER 2017



OUT



en toch
allemaal mensen



IN



ooggetuige

dakloze mensen

arme

mensen

mensen op de doof

Medici over het vluchtelingendrama

Vluchtelingenkampen zijn niet 'normaal'

mensen

op de vluchte

De opstelling IN / OUT

AZIZ maakte een opstelling die samengesteld werd met recente knipsels uit de media.

Steeds meer mensen in moeilijkheden zijn OUT. Ze tellen niet mee, worden beschouwd als een last en worden uitgestoten. Scheldwoorden als 'gelukzoekers, profiteurs, parasieten, illegalen, kakkerlakken, worden vlot gebruikt.

Wie een goed leven met geld, comfort en macht heeft en kan meedraaien in de consumptiemaatschappij, is IN.



mensen met geld

mensen met comfort



mensen met vrije tijd



Mensen denken, leren, werken, overleggen voor de toekomst



Behandel een ander
altijd zoals



jij zelf behandeld
wilt worden

Nochtans zijn we allemaal mensen en heeft ieder mens menselijke waardigheid.

De regel "Behandel een ander, zoals jij zelf behandeld wilt worden" is eeuwen oud en in alle beschavingen terug te vinden.

Waar zijn we met onze 'beschaving' en 'superioriteit' als we dit moreel kompas loslaten?

Stefan Hertmans herinnerde ons er nog aan in zijn *Open Brief aan Europa* (Knack, 23-08-2017):

"We zijn in een morele crisis gestort. Als je je ogen kunt sluiten voor de noden van vluchtelingen, kun je ook in de metro voorbij lopen aan iemand die voor je neus wordt afgetuigd"